

Bijbelse gespreksavonden

Bijbelverhalen zijn niet altijd eenvoudig en toegankelijk. Er staan soms weerbarstige woorden in, dingen die onbegrijpelijk lijken of zelfs weerstand kunnen oproepen. Van de andere kant zijn bijbelverhalen heel rijk aan betekenis en inhoud – niet voor niets gaan ze al zoveel eeuwen mee, hebben ze de kunst, de taal en ons denken gevormd. Woord van God worden ze genoemd.

In de bijbelse gespreksavonden vormt telkens één bijbelverhaal het uitgangspunt. We lezen het samen, proberen het beter te verstaan en daarna komt het belangrijkste: we gaan met elkaar op zoek naar wat dit verhaal ons op dit moment van ons leven te zeggen kan hebben. Want dan pas wordt een bijbelverhaal waardevol: als er een relatie ontstaat met ons leven, alles wat wij daarin meemaken en moeten doorstaan, en als het daar ons iets in te zeggen heeft. Als ons iets aangereikt wordt: bemoediging, troost, een nieuw perspectief. Wat dat is kan voor ieder verschillend zijn. En er samen naar zoeken is dé manier om er iets van op het spoor te komen.

De avonden zijn gratis toegankelijk. Ze zijn los van elkaar te volgen, dus de keuze aan welke (en hoeveel) avonden je meedoet is vrij! Aanmelding vooraf is wel vereist via onderstaand mailadres. Per keer zal worden bekeken waar de avond kan plaatsvinden en die informatie wordt dan uiteraard toegestuurd.

Waar: wordt t.z.t. bekend gemaakt,
Wanneer: Woensdag 6 oktober, opgave uiterlijk 3 oktober
Woensdag 8 december, opgave uiterlijk 5 december
Woensdag 23 februari, opgave uiterlijk 19 februari
Woensdag 18 mei, opgave uiterlijk 15 mei
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

Leiding: Erna Peijnenburg, pastoor van de Oud-Katholieke
Statie van de H. Elia te Mijdrecht

Graag tijdig aanmelden via:
erna.peijnenburg@okkn.nl of tel. 06-22 131 765.